

JEG HAR BOET BAG BRESJNEVS HØJRE ØJENBRYN



Det lyder måske lidt mærkeligt. Ikke desto mindre er det en kendsgerning, at jeg har boet bag det højre af Bresjnev's meget buskede øjenbryn. Det var i 1978, at jeg var i Aserbajdsjans hovedstad Baku sammen med et hold russiskstuderende. Det vil sige i de ”gode” gamle sovjetdage.

Kort forinden havde generalsekretær Leonid Bresjnev bæret byen med sit besøg. Det var Bresjnev, som der mand og mand imellem fortaltes så mange anekdoter om.

Som f.eks. denne:

Generalsekretæren er en tur i skoven. Pludselig kommer der en neanthertaler med en enorm kæp imod ham. – Hvad skete der så? – Det ved jeg ikke, men det er da en meget god begyndelse.

Tilbage til Baku. Tilsyneladende havde man endnu ikke fået fjernet alle hædersbevisninger i anledning af besøget. Da jeg nemlig fandt frem til mit midlertidige domicil på hotellet, fandt jeg det henligge i tussmørke. Selv om eftermiddagssolen stadig skinnede udenfor. Ned foran vinduet hang et mærkeligt forhæng. Fra byens centrale plads, hvor hotellet lå, kunne jeg konstatere, at der på hotellets forside hang et enormt billede af generalsekretæren.

Billedet dækkede over hele seks af hotellets etager, og det var altså faldet i mit lod at henslæbe mit ophold bag hans højre øjenbryn. Da jeg stilfærdigt gav udtryk for min undren over for receptionen, fik jeg bare den besked, at sådan plejede man at gøre. Og det ville nok tage nogle dage, før generalsekretæren ville blive taget ned.

Jeg overvejede et ganske kort øjeblik at skære et hul i forhænget, men da det jo ville medføre, at jeg måske kom til at skære generalsekretærens øje ud, opgav jeg planen. Det ville jo have grænset til ”majestæts” fornærmelse eller måske noget, der var endnu værre – hærværk mod den socialistiske ejendom.

Thomas Petersen
Universitetslektor emer.
Bøgebakken 69, Stevnstrup
8870 Langå