

HVOR ER LOGIKKEN – HR. MINISTER OG HR. SLAGTERMESTER

Hvor var det dejligt at se vor flittige og energiske undervisningsminister hånd i hånd med formanden for Danske Slagtermestre slå et slag for de faglige og de andre ikke-akademiske uddannelser. Jeg tænker naturligvis på kronikken i JP fredag den 25. juli – Fin håndværker kontra jævn akademiker. Ganske længe og stigende gennem de seneste par årtier har akademiker-hysteriet nået hidtil ukendte højder. I pressen omtales – gerne stort og med billede – de første studenter og studenter med så og så mange 12-taller og med astronomiske gennemsnit. Stolte forældre, bedsteforældre mv. slægtninge samt kammerater flokkes på gangene – nu ikke kun ved afsluttet studentereksamen, men også ved bachelor- og kandidateksaminer på universiteterne. Derfor er det tiltrængt og pragtfuldt at se landets øverste minister på området sammen med slagterfagets førstemand tage livtag med hele denne akademiker-fims. Samt pege på, at uddannelsessystemet ikke er et lineært system, hvor dimittenden bliver finere og finere, jo flere år han/hun har studeret. Men at det består af en række uddannelser, som samfundet i ligeligt mål har brug for. Og som alle i princippet er lige fine.

Så vidt roserne, nu lidt malurt som krydderi. Lidt fremme i kronikken læser man - gud hjælpe mig - at man nu kan blive ”bachelor-slagter”. Hallo, hvor er logikken, når der hænges gulerødder op i form af bachelor-det ene eller det andet, som eleverne opfordres til at snappe efter. Så er det akademiske åbenbart alligevel finere end bare det at kunne et håndværks- eller andet fag til fuldkommenhed. Jeg vil da hellere handle hos en håndværksslagter end hos en bachelor-ditto. Og lad mig så komme med et par lignende suk vedrørende de mellemlange uddannelser, når jeg nu er i gang. Også dem har man forsøgt at gøre mere akademiske, blandt andet med indførelse af en række teoretiske fag. Angiveligt for som slutmål at kunne udstyre de færdige sygeplejersker, lærere m.fl. med akademiske titler. Samt foregøgle dem, at de nu er rustet til det endnu finere studium – kandidatstudiet. Det er at stikke de unge mennesker blå i øjnene, hr. minister. Og at gøre det akademiske til noget attråværdigt. Men det var vel ikke kronikkens budskab?

Sendt til Jyllands-Posten, men ej bragt